

Jag har haft möjlighet att besöka barnhemmet vid ett par tillfällen under november. Varje gång så tänker jag "Varför är inte fler här med mig och upplever livet på EGSS (Evangelical Good Samaritan Society)?" Min dröm är att ni alla skulle kunna komma!

Situationen i landet håller på att stabiliseras, militären har ett fast grepp om läget och många hamnar säkert i fängelse på grund av små misstag. De flesta av befolkningen dock sin avgudar sin president och hoppas på att han ska skapa ordning och reda i landet. Förhoppningsvis är situationen i landet så stabil så vi kan inbjuda er att komma hit. Hör av er om ni är intresserade.

Den 7 november inbjöd EGSS till en "Open day". Alla som ville komma och sälja sina produkter fick hyra ett bord. Intäkterna från hyran plus att de sålde mat av olika slag gav en god slant till barnhemmet. Det var 29 olika bord som sålde allt från begagnade kläder till julpynt. Det kom mycket folk och handeln var god. Barnhemsungdomarna hade ett bord där de sålde småraker. De var klädda i så fina skarfar dagen till ära.



Magdy Bassaly var på besök tillsammans med sin chef för BFK (Better For Kids). För er som inte vet är det Magdy som startade barnhemmet. För närvarande bor han i USA och arbetar för organisationen "BFK". Det var intressant att träffa Magdy igen.

Magdys dotter Lydia arbetar på barnhemmet sedan några månader. Hon gör ett fantastiskt arbete bland de unga tjejerna som behöver stöd och en bra förebild.

Eftersom vi besöker barnhemmet regelbundet har vi en god inblick i hur barnen och ungdomarna har det. En grupp pojkar från EGSS har flyttat till ett annat barnhem och nya yngre barn har tillkommit.

Den ekonomiska situationen i landet gör att barnen drabbas hårt då familjerna splittras på grund av dödsfall, sjukdom och skilsmässor.





Tack för att Ni stöder EGSS barnhem i Kairo!

Barn och personal på EGSS önskar er alla en  
riktigt  
God Jul och ett Gott Nytt År!